

SAMENSPRAAK

februari 2023



KERKDIENTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo alle diensten in Diever

Zondag 5 februari	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos
Zondag 12 februari	10.00 uur	Ds. H. Nobel uit Hoogeveen
Zondag 19 februari	10.00 uur	Morgengebed m.m.v. de PancratiusCantorij
Zondag 26 februari <i>1st zondag van de Veertigdagentijd</i>	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

IN DE OMGANG - THUIS

Ik heb een poster met een gedicht voor m'n raam hangen. Daarin zijn de letters uitgespaard. Zo schijnt elke dag een ander licht door die woorden en komen ze elke dag weer nieuw 'binnen'. Misschien kent u ze wel, die posters uitgegeven door 'plint'.

Dit is de tekst van het gedicht, geschreven door Kees Spiering:

Thuis

Alsof je een plek bereikt.
Om je heen kijkt en weet
dat je thuis bent.

Een weiland, vergeten
langs duinen en bosrand,
iemand buigt tussen jou
en een feest – op zoek
naar de wijn, een gezicht
wordt zijn eerste woorden,
wat geschreven werd voor jou
door een nooit gevoelde hand.

Alsof je dit al kende
voor je het zag. Er geweest was
voor je er zou komen.

Zo thuis.

De sfeer van het gedicht rept van verrassing, van onverwachte gebeurtenissen. Van handelingen, een onbekend gezicht, van woorden die tot nu toe in geen enkel verband stonden. Maar ineens lijkt het allemaal te kloppen: het kwartje valt. En alles is vertrouwd, alsof het zo heeft moeten zijn, en eigenlijk altijd al zo was. Dat is het gevoel van 'thuis'.

Het is te hopen dat iedereen hier iets van herkent. Dat je een plek hebt waar je je thuis voelt, dat er een mens is, bij wie je thuis bent. Want daar is je veilige haven, daar is je onverwoestbare kasteel, daar is warmte en geborgenheid.

Maar soms is die rust en dat vertrouwen ver te zoeken. Zo is er momenteel in de media een actie die aandacht vraagt voor 'Het Vergeten Kind'. Voor jaarlijks meer dan 3000 uithuisgeplaatste jongeren is er de stress van 18 worden en dan op eigen benen moeten staan. Hoezo 'thuis zijn', als je nog zo kwetsbaar bent?

Zo kennen we allemaal ook mensen, die van de een op de andere dag hun thuis niet meer als zodanig ervaren omdat ziekte alles omver werpt. Ineens ben je afhankelijk van zorg van anderen, of ineens ben je mantelzorger. Plots is er een verdrietig makend bericht. Soms is het niet te bevatten welke onrust dit met zich meebrengt.

De meest schokkende inbreuk op 'thuis zijn' is misschien wel de dood. Het verliezen van een geliefde of van je levenspartner kan alles in een ander perspectief zetten. De leegte door het gemis van een vertrouwde stem, of gewoonweg al het gemis van de aanwezigheid van diegene in je huis. Het kan zomaar alles op z'n kop zetten.

In de bijbelse verhalen gaat het misschien wel meer over 'onderweg zijn' dan om 'thuis zijn'. Maar altijd is er de focus op de meest kwetsbare mensen onder ons. Altijd is er daarom ook dat wenkend perspectief van geborgenheid. Van een stad van vrede waar de huizen gebroederlijk schouder aan schouder staan (Psalm 122). Van een beloftevol land dat bol staat van goed leven. Van de verwachting van de ENE die ons thuis haalt vanachter alle grenzen (lied 762).

We worden steeds opnieuw herinnerd aan die eerste scheppingsdaad: 'En God sprak 'licht!' en er was licht!'. In de nachten, waarin je schaduwen het langst lijken en de onrust het grootst, wordt ons aangezegd 'de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij' (Lied 460). Dat Adventslied is gelijk aan de jubel van Pasen, die overwinning op de zwartste schaduw, de dood zelf. Laten we elkaar dat aanzeggen, laat ons elkaar dat toezingen. Om zo de onrust te lijf te gaan en elkaar plaats en ruimte te gunnen waarin we opgelucht kunnen zeggen: eindelijk thuis!

Ds. Daan Bargerbos

Bij de komende diensten

We vieren de zondagen van de Epifanie, de tijd waarin teksten en liederen voorbijkomen die ons het nodige aanzeggen over de verschijning van Jezus Christus.

In de komende tijd maken we - te beginnen met Aswoensdag - de overgang naar de 40 dagentijd.

Dat is vanouds de voorbereidingstijd op weg naar Pasen.

Voor de komende diensten zijn de volgende lezingen aangereikt in het Oecumenisch Leesrooster.

5 februari, 5^e zondag na Epifanie; kleur: groen;
profetenlezing Jesaja 43, 9-12; antwoordpsalm 112;
evangelielezing Matteüs 5, 13-16.

19 februari, 7^e zondag na Epifanie; kleur: groen;
toralezing Exodus 22, 20-26; antwoordpsalm 71, 17-24;
evangelielezing Matteüs 5,33-48.

26 februari, 1^e zondag van de 40 dagen; kleur: paars;
toralezing Genesis 2,15-3,9; antwoordpsalm 51;
evangelielezing Matteüs 4,1-11

Ds. Daan Bargerbos

Op 19 februari is er een morgengebed, voorbereid door Bertina Bruins en Arie de Muij. De PancratiusCantorij, onder leiding van Esther de Vos, verleent haar medewerking. Ze zingen o.a. 4 stemming een nog niet eerder door hun gezongen lied:

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn huis verloor.
Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed.
Om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond.
Roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.

Aswoensdag viering

Woensdag 22 februari is er een korte Aswoensdag viering in het koor van de Pancratiuskerk om 19.30 uur. Aswoensdag is het begin van de veertigdagen tijd. We willen in deze viering ons bezinnen op het thema 'Uit liefde voor jou'. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn en andersom. Na de viering is er koffie/thee en is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over het thema.

Meditatieavond woensdag 8 februari om 19.30 uur in het koor van de Pancratiuskerk in Diever

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke tweede woensdag van de maand om 19.30 uur 's avonds een meditatiebijeenkomst in het koor van de Pancratiuskerk in Diever of in de Nicolaaskerk in Dwingeloo (zie kerkblad). De geplande bijeenkomsten in 2023 zijn de woensdagen 8 februari, 8 maart en 12 april.

Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke stilte. Dan kan het gebeuren dat onze aandacht opengaat naar ons eigen innerlijk, naar iets dat ons aanraakt en ontroert. Door in te keren in ons innerlijk, de ziel, komen we in contact met de oorspronkelijke grond van het bestaan. Deze goddelijke grond is altijd in ons aanwezig, wat er ook gebeurt.

Iedereen die behoefte heeft aan stilte - of een poosje stil wil zijn in het koor van onze mooie kerk - is van harte welkom.

Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen is het handig dat je je opgeeft bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089, email: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919, email: jacomina.coumou@freenet.de

VAN DE KERKENRADEN

Samenwerking Hervormde kerken Diever en Dwingeloo

De samenwerking krijgt steeds meer vorm. De ouderlingen en de diakenen vergaderen al een jaar samen en sinds kort doen de kerkrentmeesters dit ook. We werken er met elkaar aan dat ieder zich thuis blijft voelen bij deze steeds nauwer samenwerkende kerkgemeenschap.

Inhoudelijk maar ook praktisch zijn er heel veel zaken die aandacht vragen. En daarbij kijken we ook naar de inzet van mensen. Er is een redelijk aantal mensen en functies waarbij de belasting in tijd groot is. Misschien wel te groot. En dat heeft de komende weken onze aandacht. We werken aan een plan waarmee we weer lang voort kunnen.

De komende maanden krijgt u hierover meer informatie, via mededelingen, het kerkblad en via speciale evenementen. Zo zal er dit voorjaar zowel in de Nicolaaskerk als in de Pancratiuskerk Open Huis worden gehouden. Naast een of meer leuke activiteiten, kunt u daar zien voor welke (kleine) taken en/of

werkzaamheden we ondersteuning zoeken, om zo met elkaar de gezamenlijke Hervormde kerken Diever en Dwingeloo 'in de benen houden'. Wordt vervolgd dus.

Namens de kerkenraden, de werkgroep organisatie

Preekvoorzieder gezocht

Na vele jaren de preekvoorziening te hebben verzorgd voor de Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo, heeft Jannette ten Hoor aangegeven haar taak, zo spoedig mogelijk, over te willen dragen aan iemand anders.

Met veel liefde heeft ze dit werk gedaan en getracht om zo veel mogelijk predikanten te vinden die passen in onze gemeenten Diever en Dwingeloo.

Om die reden zijn we op zoek naar iemand die ons hier in wil ondersteunen en de taak van Jannette wil overnemen.

Wil je meer informatie over wat de taak inhoud, stuur dan een mail naar scriba@hervormddiever.nl.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2023

Dinsdagavond, 31 januari 2023, zijn de enveloppen voor kerkbalans weer door de 30 vrijwilligers ingeleverd. Zij hebben de brieven bij u gebracht en weer opgehaald. Alle lopers, weer ontzettend bedankt voor jullie inzet voor onze kerk en de gemeente! In de volgende Samenspraak zullen we u melden wat dit jaar de opbrengst van kerkbalans is geworden. Dank zij uw bijdrage kunnen we ons kerkenwerk blijven doen en het kerkgebouw in goede staat onderhouden.

Informatiegids

Tegelijkertijd met de brief van kerkbalans heeft u ook weer de jaarlijkse informatiegids van onze hervormde gemeente Diever-Dwingeloo ontvangen. Net als vorig jaar wil de kerkenraad u met deze gids in kort bestek een overzicht geven van wat er in beide hervormde gemeenten van Diever en Dwingeloo te doen is en wie daar allemaal bij betrokken zijn.

CvK collecte maandoel februari

Het collecte maandoel van het cvk in februari is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name voor het dagelijks onderhoud van de kerk. U kunt zich hier wel een voorstelling van maken. Hieronder verstaan we alle dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden (vegen, stofzuigen, poetsen, reinigen toiletten en pantry, schoonmaken van de kerk) en vooral daarbij de aanschaf van allerlei kleinoden voor dat dagelijks onderhoud; zoals stofzuigerzakken, toiletpapier, schone thee- en handdoeken, vaatmachinezeep, afwasmiddel, vaat- en stofdoeken, kaarsen etc. etc. etc. etc.

Ook voor deze heel normale zaken zijn financiële middelen nodig.

De 3^{de} collecte 5 februari is een cvk collecte bestemd voor PKN Eredienst en kerkmuziek.

Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het liefst in hun eigen taal, woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen. Wat zou de eredienst zijn zonder muziek. Met muziek en liederen staan we stil bij God en kunnen we onze gevoelens uiten van zorg en verdriet, maar ook van blijdschap, hoop en vertrouwen. De Protestantse Kerk steunt gemeenten met toerustingmateriaal en organiseert bijeenkomsten voor predikanten, kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden. Met de opbrengst van deze collecte voor Erediensten en Kerkmuziek kan de PKN gemeenten blijven ondersteunen om de muziek een goed plek te geven in de eredienst.

Paaskaars 2023

Zoals ieder jaar heeft de kerkenraad de nieuwe paaskaars uitgezocht en deze zal binnenkort worden besteld. Wilt u thuis ook zo'n mooie kaars maar dan een huispaaskaars dan kunnen we die gelijk voor u mee bestellen. Achter in de kerk op de kist ligt de kleurenfolder en het inschrijfformulier. Graag uiterlijk 12 februari 2023 reageren.

Jaap Ruiter

COLLECTEN

Opbrengst collectes via collectezak, de GIVT-app en de bank.

Zondag	Diaconie	CvK	3 ^e col.	Doelen
8 jan	€ 32,95*	€ 22,70*		D: Stichting Exodus K: Onderhoud orgels/piano
15 jan.	€ 59,00	€ 31,00*	€130,00	D: Stichting Heifer K: Onderhoud orgels/piano
22 jan.	€ 63,70*	€ 62,50*		D: PKN Missionair werk K: Onderhoud orgels/piano

* Alleen GIVT en opbrengsten collecte zakken.

U kunt uw bijdrage voor de diaconie collectes overmaken op de bankrekening van de diaconie (Diaconie Hervormde Gemeente Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie). Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters (College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding van de collecte CVK).

Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1^e collecte voor de diaconie en de 2^e voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3^e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.



Zondag 5 februari: KiA Werelddiaconaat

Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Nu hebben zij onze hulp nodig.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt hen na die opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Daarnaast helpt zij jongeren die een universitaire studie willen gaan volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor nodig is.

Maar Award wil niet alleen jongeren economisch zelfstandig maken, ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt in een land waar religieuze verschillen nogal eens voor gewelddadige uitbarstingen zorgen.

Zondag 12 februari: Stichting Bartiméus

De Stichting Bartiméus zet zich in voor mensen met een visuele beperking. Zij kunnen bij plaatselijke afdelingen terecht voor dagelijkse ondersteuning of behandeling, maar ook voor diagnostiek en onderwijs. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en allerlei vormen van dagbesteding.

Vanuit een christelijke levensvisie maakt de stichting zich sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Dat betekent dus zeker niet dat zij zich alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging of dat al hun medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben.

Ieder mens is zinvol, omdat hij is wie hij is. Bartiméus wil mensen die slechtziend of blind zijn die zorg, onderwijs en/of ondersteuning bieden, waardoor zij op hun eigen unieke wijze tot hun recht kunnen komen. Daarbij bepalen zij zelf wat voor hen kwaliteit van leven is.

Zondag 19 februari: Daken voor Armenië

Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Pancratiuskerk, de Brug-Es kerk en de Nicolaaskerk is een project rond het dorp Hartagyugh in Armenië. U heeft er inmiddels al vaker over gehoord. Hartagyugh is een klein dorp in Armenië van 1402 inwoners waaronder ca. 120 zeer arme gezinnen. Na een aardbeving in 1988 leven veel gezinnen nog steeds in "tijdelijke" woningen. De Stichting Mensenkinderen heeft zich over dit dorp ontfermd. Met financiële hulp maar ook de praktische hulp van een aantal vrijwilligers is inmiddels een aantal van deze huizen opgeknapt. Ook in 2023 zal weer een groep vrijwilligers afreizen naar Hartagyugh.

Zondag 26 februari: KiA 40 dagentijd collecte

De collecte van deze eerste zondag van de 40dagentijd is bestemd voor een project van Kerk in Actie in Zambia "Maatjes voor gezinnen zonder ouders".

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Deze gezinnen worden draaiende gehouden door een gezinshoofd dat zelf onder de 18 is. Aids heeft

enorm huis gehouden in Zambia. Lange tijd zorgden grootouders voor kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert plaatselijke kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagfonds

We hebben afgelopen jaar een extra gift van 400,00 euro en twee giften van 100,00 euro ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. De gulle gevers Hartelijk Dank.

Het bestuur van het Verjaardagfonds,
Daan, Anneke, Diny en Ina

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
1 februari	10.00 - 11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
8 februari	19.30	Meditatieavond in het koor van de Pancratiuskerk
15 februari	10.00 - 11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
22 februari	19.30	Aswoensdag viering in het koor van de Pancratiuskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk **22 februari 2023** inleveren bij email: redactie@hervormddiever.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 maart, 31 maart en 5 mei 2023.

Bijbelleesrooster

zondag	5 februari	1 Korintiërs 2:1-9
maandag	6 februari	1 Korintiërs 2:10-16
dinsdag	7 februari	Spreuken 21:1-11
woensdag	8 februari	Spreuken 21:12-21
donderdag	9 februari	Spreuken 21:22-31
vrijdag	10 februari	Matteüs 5:1-10
zaterdag	11 februari	Matteüs 5:11-20
zondag	12 februari	Matteüs 5:21-32
maandag	13 februari	Matteüs 5:33-48
dinsdag	14 februari	Spreuken 22:1-8
woensdag	15 februari	Spreuken 22:9-16
donderdag	16 februari	Spreuken 22:17-29
vrijdag	17 februari	Psalm 24
zaterdag	18 februari	1 Korintiërs 3:1-9a
zondag	19 februari	1 Korintiërs 3:9b-23
maandag	20 februari	1 Korintiërs 4:1-13
dinsdag	21 februari	1 Korintiërs 4:14-21
woensdag	22 februari	Matteüs 6:1-18
donderdag	23 februari	Matteüs 6:19-34
vrijdag	24 februari	Matteüs 7:1-12
zaterdag	25 februari	Romeinen 5:1-11
zondag	26 februari	Romeinen 5:12-21
maandag	27 februari	Romeinen 6:1-15
dinsdag	28 februari	Romeinen 6:15-23
woensdag	1 maart	Numeri 10:11-36
donderdag	2 maart	Numeri 11:1-9
vrijdag	3 maart	Numeri 11:10-23
zaterdag	4 maart	Numeri 11:24-35